

Bespreking van het  
*Handboek voor de dienstplichtig soldaat (2012)*  
door Nederlandse bibliotheek dienst

Sinds 1950 gingen meer dan anderhalf miljoen Nederlanders in militaire dienst. Toen na de Koude Oorlog in 1996 de opkomstplicht werd afgeschaft, kwam er de facto een voorlopig einde aan deze dienstplicht voor jongens. Velen vonden dit een verarming van de sociale vorming van jongeren. De 'school der natie' bracht je immers in aanraking met andersdenkenden uit alle lagen van de bevolking en deed een poging de jongelui discipline bij te brengen. Hoe bar en hoe zwaar de doorgebrachte tijd in de krijgsmacht was, maar ook hoe mooi, hoe vormend en hoe prachtig eigenlijk, komt in dit rijk geïllustreerde boek uitgebreid aan de orde. Ruim vijftig oud-dienstplichtigen vertellen hoe zij hun dienstitijd bij de Koninklijke Landmacht hebben ervaren. Rond thema's als keuring en opkomst, opleidingen, oefeningen in Nederland en Duitsland, wachtlopen, de eerste uitzendingen naar Libanon, het vijandbeeld van communisme en Warschau Pact, maar ook rond onderwerpen als ouderdag, vrije haardracht, verveling en de talloze reünies na de dienstitijd, worden herinneringen opgehaald en anekdotes verteld. Er zijn zelfs enige fietsroutes in dit boek opgenomen voor hen die een 'sentimental journey' willen ondernemen naar legerplaatsen van weleer. Een aanrader, niet alleen voor oud-dienstplichtigen.

E. Westerhuis (NBD|Biblion recensie)